

Στην ιδρυτική της διακήρυξη της 12ης Μαρτίου, η Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο τόνιζε ότι:

«δεν θα υπάρξει στην Ελλάδα κοινωνική δικαιοσύνη, υγεία, παιδεία, σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου, παραγωγή και οικονομική ανάπτυξη, όσο το πολιτικό σύστημα της χώρας επιμένει να την διατηρεί σε τροχιά υποτέλειας και εξάρτησης. Όσο η Ελλάδα «ανήκει στη Δύση», ή στην όποια «σωστή πλευρά της Ιστορίας». Όσο το Ελληνικό εθνικό συμφέρον προσδιορίζεται από τις επιταγές της Ουάσιγκτων, των Βρυξελλών, του Βερολίνου ή, γιατί όχι, και της Άγκυρας! Η πρόταξη ξένων συμφερόντων και η μονοσήμαντη υπαγωγή της Ελλάδας σ' αυτά συνιστά διαχρονικό πρόβλημα των εκάστοτε Ελληνικών κυβερνήσεων...» .

Ακόμη, επισημαίναμε ότι: «το ΝΑΤΟ και η ΕΕ αποτελούν πεδία ισχυρής γεωπολιτικής αντιπαράθεσης αντιρρόπων εθνικών συμφερόντων. Είναι προσωρινοί, διεθνικοί οργανισμοί φτιαγμένοι πρωτίστως για να επιβάλλουν τα τρέχοντα συμφέροντα των ισχυρών. Δεν είναι υποκατάστατα της πατρίδας μας. Αποτελούν χώρους διαρκούς πάλης και συγκρότησης ευμετάβλητων διεθνών συσχετισμών. Συνεπώς, στα fora αυτά η Ελλάδα οφείλει να μετέχει ενεργά προκειμένου να προωθεί και όχι ν' απεμπολεί τα ιδιαίτερα –και οπωσδήποτε μείζονα– εθνικά της συμφέροντα, τα συμφέροντα του Ελληνικού λαού και του Έθνους!»

Στη συγκυρία των επικείμενων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιλέγουμε να παρέμβουμε στην εκλογική διαδικασία **επειδή στην ΕΕ**

διακυβεύονται σημαντικές πτυχές της Ελληνικής εθνικής κυριαρχίας,

όπως επίσης η ανεξαρτησία και ακεραιότητα της Κύπρου. Επιδιώκουμε την επαναφορά της μονίμως εκτροχιασμένης συζήτησης για τους όρους και στόχους της συμμετοχής Ελλήνων ευρωβουλευτών στο forum του Ευρωκοινοβουλίου: τί οφείλουν να πράξουν ώστε να ανακοπεί ο αφομοιωτικός και με όρους υποδεεστέρου έθνους εντοιχισμός της Ελλάδας σε μια Γερμανική, κατά μείζονα λόγο, Ευρώπη;

Επιλέγουμε, εν γνώσει μας, να συμμετάσχουμε σε εκλογική διαδικασία πολλαπλά υπονομευμένη, τόσο σε πολιτικό όσο και επικοινωνιακό επίπεδο. Όμως, σκοπεύουμε να λειτουργήσουμε ως καταλύτες που θα κινητοποιήσουν τους Έλληνες, εδώ και στην Κύπρο, ώστε όλοι μαζί να δώσουμε νόημα και πολιτικό στόχο αντίστασης στο εκλογικό μοντέλο τύπου Eurovision που εφαρμόζεται γύρω μας. Θέλουμε, μαζί με όσους καταφέρουμε να ενεργοποιήσουμε, ν' αρχίσουμε ν' αλλάζουμε «την Ευρώπη». Αυτό δεν θα γίνει μόνον μέσα από αρθρογραφία, ημερίδες και συνέδρια, συνομιλώντας με την Ιστορία ενώπιον του έκθαμβου κοινού. Η αναγκαία και ικανή συνθήκη της πολιτικής ανατροπής ,που την έχει ζωτική ανάγκη η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έγκειται στην παρέμβαση των ίδιων των πολιτών, στην δική τους πράξη. Οι πεφωτισμένοι δεν αρκούν. Συνεπώς, δεν θα περιμένουμε ασφαλείς, με αλώβητο προσωπικό κύρος και εγωισμό να «ωριμάσουν οι συνθήκες» και να επισυμβούν οι πολιτικές ανατροπές από τον Θεό, από την Ιστορία, από το πλήρωμα του χρόνου κοκ...

Στην Ευρώπη αυτή την στιγμή διακυβεύεται η συμμετοχή των Ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε μια θεσμοποιημένη και μακράς πνοής σύρραξη με την

Ρωσία. Η εξέλιξη αυτή συναρτάται, σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο, με την αποσυναρμολόγηση της όποιας Ελληνικής άμυνας έναντι της Τουρκίας. Πλέον, οι κυβερνώντες διακηρύσσουν με διάτρητα προσχήματα (π.χ. μείωση του κόστους συντήρησης!) την ραγδαία, μαζική εκποίηση Ελληνικών αεροσκαφών, οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών χάριν της αντιμετώπισης της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ρωσία αναγορεύεται σε εχθρό του Έθνους, το NATO σε όσιο και ιερό εθνικό ιδεώδες, άρα και η Τουρκία της Γαλάζιας Πατρίδας σε σύμμαχο/συνεπόλεμο. Τί θα πουν εν προκειμένω και πως θα αντισταθούν στο Ευρωκοινοβούλιο οι νέοι Έλληνες Ευρωβουλευτές; Την ίδια στιγμή, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο υιοθετούνται πολιτικές που συνεπάγονται αποκαρδιωτική ερήμωση της Ελληνικής υπαίθρου μέσω περαιτέρω συρρίκνωσης της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Με την μυωπική συγκατάθεση Ελληνικής κυβέρνησης και Ελλήνων Ευρωβουλευτών, προωθείται η Τελωνειακή Ένωση ΕΕ-Τουρκίας, ώστε να διευκολυνθεί η υποκατάσταση των «ακριβών» Ελληνικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων με φθηνές εισαγωγές από την γείτονα. Άλλες Ευρωπαϊκές πολιτικές ολοκληρώνουν την ολέθρια αποβιομηχάνιση της Ελλάδας. Τί θα πουν εν προκειμένω και τί θα κάνουν στο Ευρωκοινοβούλιο μετά τις 9 Ιουνίου οι Έλληνες Ευρωβουλευτές; Ενώ στις διάφορες Επιτροπές του Κοινοβουλίου διεξάγεται εποικοδομητική, πλην ακαδημαϊκού χαρακτήρα, συζήτηση για την προϊούσα αποδόμηση του κράτους δικαίου και την καλπάζουσα διαφθορά στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλείνει τα μάτια και ανοίγει την αγκαλιά της στον Έλληνα

Πρωθυπουργό. Στηρίζει προκλητικά η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν τους άθλους Μητσοτάκη ως προς την άλωση της Δικαιοσύνης από κομματικά και επιχειρηματικά συμφέροντα, ως προς την φαλκίδευση ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, ως προς την θεσμική ασυδοσία και ατιμωρησία των κυβερνώντων! Τί θα πουν εν προκειμένω και τί θα κάνουν στο Ευρωκοινοβούλιο οι Έλληνες Ευρωβουλευτές μετά τις 9 Ιουνίου;

Ενώ η εξάρτηση της Ευρώπης από πανάκριβες Αμερικανικές και Μεσανατολικές εισαγωγές ενέργειας γιγαντώνεται, η εκμετάλλευση των σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στις ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου καρκινобоταεί με πραγματική ευθύνη κυρίως της Γερμανίας και των επιτόπιων συνεργατών της. Τί θα πουν εν προκειμένω και τί θα κάνουν στο Ευρωκοινοβούλιο οι Έλληνες Ευρωβουλευτές μετά τις 9 Ιουνίου;

Στην διάρκεια της πανδημίας, οι Κομισσάριοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εργαλείο τον φόβο παραγνώρισαν στοιχειώδεις επιστημονικούς κανόνες, παραβίασαν μαζικά θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και χειραγώγησαν τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες, επιβάλλοντας με πολιτικά και επιχειρηματικά κριτήρια υποχρεωτικούς, γενικευμένους εμβολιασμούς. Είναι, πλέον, δια γυμνού οφθαλμού ορατές οι προσωπικές συναλλαγές των στελεχών της Κομισιόν που υπονόμισαν την αντιμετώπιση της πανδημίας. Για όλα αυτά οι Έλληνες Ευρωβουλευτές τήρησαν αιδήμονα σιωπή. Τί θα πουν εν προκειμένω και τί θα κάνουν στο Ευρωκοινοβούλιο μετά τις 9 Ιουνίου;

Η μέχρι τώρα διαχείριση των μεταναστευτικών ροών από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς οδηγεί στην πολιτιστική αλλοίωση των Ευρωπαϊκών εθνών και στην

αποσάθρωση της κοινωνικής τους συνοχής. Οι πολιτικές της ΕΕ στην Αφρική και στην Μέση Ανατολή δημιουργούν ανεξέλεγκτα προσφυγικά και μεταναστευτικά ρεύματα, τα οποία παρασύρουν τα Ευρωπαϊκά έθνη και τα καθιστούν παγκοσμιοποιημένο χώρο. Και η νέα πολιτική της ΕΕ εξακολουθεί να προκρίνει τον εγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών στα σημεία της εισόδου τους. Η διαβόητη αλληλεγγύη των εταίρων εξακολουθεί να συνοψίζεται στα τριάκοντα αργύρια της κατά κεφαλήν αποζημίωσης για όσους στοιβάζονται στα Ελληνικά νησιά. Μολονότι αυτή η μωπική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί θανάσιμη απειλή για την ασφάλεια και εθνική ταυτότητα της Ελλάδας, οι Έλληνες Ευρωβουλευτές την υπηρέτησαν .Τί θα πράξουν εφ' εξής στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Αυτά είναι ορισμένα μόνον από όσα πραγματικά διακυβεύονται στις επερχόμενες Ευρωεκλογές. Επ' αυτών το Ελληνικό πολιτικό σύστημα και τα εξαρτώμενα ΜΜΕ έχουν επιβάλει σιωπητήριο! Τα κόμματα που για λόγους συγκράτησης του εκλογικού ποιμνίου κατεβαίνουν εκ καθήκοντος και στις Ευρωεκλογές, αυτονοήτως δεν εγείρουν τα κρίσιμα θέματα ούτε διανοούνται να ελέγξουν Κυβέρνηση και Ευρω-ιερατείο ως προς αυτά. Πώς, άλλωστε, να ασκήσουν έλεγχο Ευρωβουλευτές που υπάρχουν ως παιδιά κομματικών σωλήνων, με Παβλοβιανά ανακλαστικά υπακοής στα νεύματα των ισχυρών; Με ποια εφόδια να το κάνουν Ευρωβουλευτές που διακρίθηκαν κάποτε στον αθλητισμό ή στα δελτία καιρού είτε σταδιοδρόμησαν ως τηλεπερσόνες της πρωινής ζώνης;;

Το ψηφοδέλτιο «**ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο**» επιδιώκει να φέρει τα παραπάνω κρίσιμα διακυβεύματα στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης. Συγκροτείται από έγκυρους, ανιδιοτελείς ανθρώπους, πολλοί των οποίων μέσα από διαδρομές ζωής και με υψηλό προσωπικό κόστος έχουν δημόσια θέσει τα κρίσιμα ερωτήματα, αδιαφορώντας για κινδύνους, πιέσεις και επικερδείς συμβιβασμούς. Θέλουμε να θέσουμε τα ανωτέρω θέματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σπάζοντας μια μακρά παράδοση άγνοιας, ανεπάρκειας, συναλλαγής και ένοχης σιωπής των Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνον με την κινητοποίηση των Ελλήνων πολιτών. Μόνον με την απεξάρτησή τους από την πελατειακή ψήφο και εφ' όσον υπερβούν την παραίτηση, την ιδιώτευση και αποχή από τα κοινά! Καλούμε τους Έλληνες να πάρουν την πολιτική και την τύχη τους στα δικά τους χέρια!!